

Visor med lokalanknytning

Lovisa Ulrica

txt: Helge Nystedt

mel: Karjalan poikia (Sibbovisan)

Gummor o gubbar här i Lovisa
kröker på armen , sjunger en visa
Adolf Fredrik, kung över riket
bjöds på det bästa i Degerby.
Tacka o gav staden,
namnet på sin drottning
Lovisa e namnet, så ska den heta
Hur det gick till, blir vår hemlighet.

Lovisa Hantverks- o Fabriksvisan

txt: Henrik Huldén

mel: Imse vimse spindel

Man kan kombinera
hantverk och fabrik.
Låt oss demonstrera
en superb teknik:
Handen lyfter glaset,
lutar lite smått.
Nere i fabriken
blir det varmt och gott.

Lovisavisan

mel: Hujedamej sånt barn han var

txt: Henrik Huldén

Lovisa stora kyrka
samlar själar mitt i byn.
om man ej tar till vänster
kommer man rakt upp i skyn.

Valkom visa

mel: Blåsippan ute i backarna står

txt: Henrik Huldén

Nere i Valkom där har dom det bra
där räknar ingen på nubbarna.
Skulle man slutligen hamna på slarv
får man vid Varvssundet ännu ett varv.

Snapsarkärlek

mel: Flottarkärlek

txt: Tom Engström/Helge Nystedt

När vi Gillebröder träffas
dricks´ det mer än gärna snaps,
utan snapsen blir det inga glada skratt.
I varje flaska, varje snapsglas
har vi fina sorters sprit,
men vår ordförande dricker Akvavit
Haddarian haddera,
Haddarian haddera
men vår ordförande Akvavit

Å för längesen, när snapsen
ansågs farlig, illegal
plocka' smugglarna
vårt Alko's marginal.
I blanka burkar ner på durken
fanns det stora mängder sprit,
men vår ordförande dricker Akvavit
Haddarian haddera,
Haddarian haddera
men vår ordförande Akvavit

Gillevisan

txt och mel: Helge Nystedt

När vi nubbar i Lovisa
hör det till en liten visa
och när nubben sen vi tar
lämnas inget, inget kvar.

Och om någon ännu ville
ta en till här uppå Gille
får vi ta oss till en vers
ingen ställer sig på tvärs

Festnubbar

mel: Bullfest, bullfest

txt: Helge Nystedt

Kalla snapsar är beställningsord
när vi sitter vid ett dukat bord
ti maten, ska det va litet glas
förväxlas ej med bordets vas
Trivts på fester har vi alltid gjort
Kväll till natt har gått som smort
Nubbetakten är för alla klar
när vi bland Gillebröder, nubben tar.

Varvsundsvisa

mel: Varvsundsvalsen txt: Helge Nystedt

Här vid varvsundets blåa bölja
helan så lätt glider ner
och i den ljusa sommarnatten
i dimman vi snart oss beger.
Skål och in i dimman!

Sången till fest

mel: Sjung o le txt: Helge Nystedt

Sjung en sång
sångerna gör,
allt till en glädjens fest
Nu du ser
som på ett trollslag
är här ingen mer alén

Sjung en sång
Nu ska den tas
den klara i vårt glas
och snart du ser
att du vill ha mer
av allt som bordet ger.